



Je wilt het beste voor je kind!

Je wilt dat je kinderen gelukkige en goede mensen worden. Je doet moeite om ervoor te zorgen dat ze een opleiding volgen die bij hen past, dat ze een gezond leven leiden, dat ze een vriendenkring opbouwen, dat ze hobby's hebben waar ze plezier aan beleven enzovoorts. Daarnaast ben je een gelovig mens en je ervaart dat als belangrijk in je leven. Het geloof helpt je een gelukkig en goed mens te zijn. Dat wil je ook graag voor je kinderen. Hoe doe je dat? Hoe voed je je kinderen op in het geloof?

Geloven is allereerst een geschenk. Het is de heilige Geest die in je werkt. Maar hoe heb je dat in de gaten? Hoe merk je de werking van de heilige Geest? Dat moet je leren en ook oefenen. Dat moet je zien bij anderen, bij mensen die jouw voorbeelden zijn. De eerste voorbeelden zijn je ouders. Beginnen te geloven leer je niet in de kerk, maar thuis. Geloven leer je in het gezin. De ouders zijn bij uitstek de mensen die je het geloof voorleven. Ouders die hun kinderen het geloof toewensen, moeten dus vooral zelf aan de slag. Maar dat wil niet zeggen dat ze er alleen voor staan. Vanuit de parochie kunnen ze ondersteund worden en binnen de parochie kunnen ze met gelijkgestemde ouders in contact komen. Op die manier kunnen ze samen aan de slag.

Samen onderweg

Jezus verzamelde mensen om zich heen. Hij leerde hun het geloof. Zo wil de parochie ook steeds gezinnen verzamelen en samen op weg gaan. We merken hoe waardevol dat is als het geloof ter sprake komt, als ouders delen hoe zij in hun gezin met geloven omgaan, hoe fijn het is om met elkaar te vieren, dat het gewoon heel gezellig is als ouders en kinderen elkaar ontmoeten.

Je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Wat gebeurt er nu al? Dit jaar is een aanbod aan ouders gestart. We noemen het: 'Samen Onderweg'. We bespreken geloofsthema's en delen onze ervaringen. We bespreken hoe dat in de praktijk van het gezin een plek kan krijgen. Zo groeien ouders in geloof en kunnen ze hun kinderen daarin meenemen. Ook op ouderavonden rond eerste heilige Communie en Vormsel krijgen ouders catechese en gaan ze met elkaar in gesprek. De geloofsopvoeding krijgt zo een impuls. Voor gezinnen met kleine kinderen zijn er de Kindervertelevingen, en voor wat oudere kinderen hebben we Kinderwoorddiensten en de Koorschool.

Is dat genoeg? Zeker niet. Op meer plekken en manieren willen we in de parochie gezinnen verzamelen en met hen op weg gaan. Daar nodigen we gezinnen voor uit. Ga mee, doe het niet alleen, deel je vragen en ervaringen en geloof met elkaar. Draag bij wat je aan mogelijkheden hebt, maak je agenda leeg en kom!

Nellie Plaizier, parochiecatecheet



In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Sta eens even stil
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer verschijnt op 26 september. Kopij inleveren tot uiterlijk 6 september. Zie ook het colofon.

Contact en colofon

Contact

HH. Benedictus en Bernadettekerk

070 394 07 08,
benedictusbernadette@mariajozef.nl

H. Bonifatiuskerk

070 399 24 16, bonifatius@mariajozef.nl

St. Martinuskerk

070 327 45 11, martinus@mariajozef.nl

HH. Petrus en Pauluskerk

070 327 43 10,
petruspaulus@mariajozef.nl

In dringende gevallen: 06 10 77 78 75

Zie voor de locaties en voor de bankrekeningen de pagina's 6 en 10.

Centraal parochieadres

Van Vredenburgweg 67,
2282 SE Rijswijk
e-mail: parochie@mariajozef.nl

Website: www.mariajozef.nl

Facebook: @parochiemariajozef
webmaster@mariajozef.nl

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@mariajozef.nl
070 319 44 41

drs. A.D. Aardoom, pastor
pastoraardoom@mariajozef.nl

070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@mariajozef.nl
06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gurp
nellie.plaizier@mariajozef.nl

Parochiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
parochiecoördinator@mariajozef.nl

Colofon

Jaargang 8, nummer 4
Kerk aan de Vliet is een uitgave van de parochie HH. Maria en Jozef te Den Haag, Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Ben Tetteroo, Pier Tolsma,
Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@mariajozef.nl

Oplage: 3.300 exemplaren

Druk: Editoo, Veenendaal



Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Het bestuurlijk samengaan van de drie parochies is nog niet helemaal voltooid: er moeten nog losse eindjes aan elkaar geknoopt worden als gevolg van procedures bij banken, belastingdienst en notaris. Dit vraagt aandacht van de penningmeester en van onze zojuist gevormde werkgroep juridische zaken. Gelukkig is de praktische uitvoering soepeler verlopen, vooral dankzij de inzet van vele vrijwilligers en van het pastoraal team.



De kerk en de pastorie in Leidschendam worden onder handen genomen. Het grote onderhoud zal naar verwachting tot eind oktober duren; ruim op tijd om volgend jaar het 29ste lustrum van de Petrus en Pauluskerk te kunnen vieren. In de Martinus verslechtert de situatie: rechts in het kerkgebouw brokkelen kleine steentjes af. Hoewel de structuur van de kerk hierbij niet in gevaar is, zijn de vallende steentjes een zorg voor de vrijwilligers die er werken. Samen met het Bisschoppelijke Adviesbureau Bouwzaken wordt bekeken hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken.

In de Bonifatius is door de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk onlangs ruimte vrij gemaakt zodat kerkgangers na de H. Mis elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen. De Bonifatiuskerk is de enige van de vier locaties die hiervoor geen geschikte ruimte heeft. De Benedictuszaal in de Benedictus en Bernadettekerk is inmiddels voorzien van airconditioning. Deze ontmoetingsruimte, met grote ramen naar het zuiden, is vaak onbehagelijk warm. De installatie kan in de winter ook als extra verwarming dienen.

Het appartement van onze nieuwe pastor Arno Aardoom in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk is met hulp van vrijwilligers (en de handige ouders) opgeknapt en ingericht. Dat is eigenlijk iets waar het bestuur vrijwel niets voor hoeft te regelen. En zo worden er gelukkig meer initiatieven genomen zonder dat het bestuur er expliciet bij betrokken is, zoals het opstellen van EHBO- en BHV-cursussen. Blijkbaar is er gelukkig ook zonder het bestuur genoeg vitaliteit in de nieuwe parochie.

Nieuwe werkgroep ICT

Sinds kort zijn we gestart met de ICT-werkgroep, met als doel om door collegiale ondersteuning (voor vrijwilligers door vrijwilligers) hulp te bieden aan de gebruikers van de digitale hulpmiddelen binnen onze parochie. Hiermee kunnen in veel gevallen kosten voor betaalde ICT-ondersteuning bespaard worden. Waar nodig wordt wel nog professionele support ingeschakeld. We kunnen helpen bij problemen met de computers in de vier locaties, de MariaJozef-accounts en de Microsoft-omgeving. Ook gaan we de website in eigen beheer nemen en ondersteunen.



We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers op locatie. Op elke locatie is er meestal wel iemand van de werkgroep beschikbaar. Hierbij kunnen we nog extra hulp gebruiken, dus als u denkt hieraan bij te kunnen dragen, horen we dat graag. We hopen dat we hiermee samen verder kunnen werken aan de digitale gemeenschap van de parochie HH. Maria en Jozef. De werkgroep bestaat op dit moment uit: Oscar de Man (Leidschendam), Jules Braat en Evert-Jan van der Marck (Rijswijk), Ted Rijnders en Rob Claassens (Voorburg) en vanuit het bestuur: Giovanni Marangoni.

Sta eens even stil

Laatst opende ik 's ochtends het raam en toen viel me op: wat is het stil! Het voelde gewoon weldadig, zo heerlijk rustig. Ik denk dat dat kwam doordat er helemaal geen wind stond. En het was nog vroeg in de morgen. De wereld moest nog op gang komen. Het was maar voor een moment want ja, daarna begon de dag met weer met een vol programma, de krant met verontrustende berichten lag op tafel, file op weg naar het werk, de zorgen om een kwetsbare schoonmoeder. Maar toch, even dat stille moment, dat was een soort cadeautje wat de dag wat lichter maakte.



Veel mensen zijn bezet, druk, gehaast, altijd bezig. Dat kan door van alles komen: werk, studie, vriendenkring, sportclub. Maar ook zorgen, ziekte, angsten en eenzaamheid kunnen mensen belasten. Bijna iedereen heeft een last te dragen. 'Ieder huisje heeft zijn kruisje.' Het is een ouderwets spreekwoord maar het klopt gewoon wel.

Zo heeft Jezus dat met zijn leerlingen ook ervaren. Zij hadden altijd wel werk te doen. Ze ontmoetten continu mensen die gehoord, gezien, genezen of bemoedigd wilden worden. Er waren discussies en bedreigingen waar Jezus het hoofd aan moest bieden. Maar Jezus kiest er bewust voor om tussendoor ook rust te zoeken op een afgelegen plek.

We lezen bijvoorbeeld: *"De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.'"* (Marcus 6,30-31a) Ook voor zichzelf zoekt Jezus soms de rust op: *"Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen."* (Matteüs 14,23)

Zo midden in de zomervakantie wens ik u toe, dat u even los kunt komen van dagelijkse zorgen en drukte. Neem een keer de tijd om de stilte op te zoeken. Een eenzame plaats. Dat kan overal zijn: in de natuur, in een kapel, op uw balkon, aan het strand. Om alleen te zijn. Dat wil zeggen: u alleen, maar zoek dan God op. Vertel hem alles wat u op uw hart heeft, aan zorgen en aan dankbaarheid. En word dan stil, zodat Hij u kan antwoorden. Misschien helpt u het hiernaast afgedrukte gebed.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet



Goede God,
U die mij het beste kent,
Ik kom even bij U,
om even stil te staan en stil te worden.
Soms ben ik zo druk,
Dan ga ik maar door en voel ik me opgejaagd.
Maar Jezus leert ons dat we ook stil mogen worden
om even op adem te komen.
Daarom bid ik U:
help mij om zo af en toe even stil te staan,
help mij, als ik heel druk ben,
om het stil in mij te laten worden.
Amen.



Een dag op bedevaart geeft mensen kracht en rust

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Maria-bedevaartplaats in Nederland. Op woensdag 11 september gaan wij met de Haagse Bedevaarten vanaf Den Haag, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Leiden naar dit heiligdom. Op deze bedevaart zal er een H. Mis met wijding van de bedevaartkaars op het heiligdom zijn. Na de lunch en de Kruisweg in Heiloo is er een plechtig lof in de St. Adelbertabdij in Egmond waarna ook de gekochte devotionalia gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur. De kosten zijn € 59,50 per persoon. Zie voor meer informatie de folders achter in de kerken of op de website of vraag aan Ineke Huitema.

Brood- en Banketbakkerij



Laurens Bosman
Wat smaakt!

**WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672**



Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding



Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143



Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Critical Alignment Yoga

"De lessen hebben mijn rugklachten en slaapproblemen verlicht"

"De gevarieerde lessen brengen zowel diepe lichamelijke ontspanning als mentale verfrissing"

"Je brengt je lichaam op een rustige maar krachtige en effectieve manier in beweging"

Les privé of in kleine groep
Toegankelijk voor alle leeftijden
Bel of mail voor proefles



YOGACOMPAGNIE

Sue-Yen Tjong | Geestbrugkade 35 k15
2281 CX Rijswijk | 06 83 369 306
info@yogacompagnie.nl | www.yogacompagnie.nl



Indrapura *Rijswijk*
Indonesisch Specialiteiten Restaurant
Authentiek Indonesische gerechten

Hendrik Ravesteijnplein 61, 2282GW Rijswijk
070 399 5151 of 06 23 13 83 86
www.indrapura-rijswijk.nl

- Renovatie
- Isolatie
- Duurzame energie
- Traditioneel loodgieterswerk



**VAN DER KRAAN
LOODGIETERSBEDRIJF**

Rijswijk en omstreken – www.vanderkraanvof.nl
070 390 24 54 – info@vanderkraanvof.nl



Maurice Bosman
Timmerwerk | Onderhoud | Renovatie

www.mauricebosman.nl
06 151 007 19

Kom jij ook zingen bij De Koor-school?

Deze leuke kids op de foto vormen met elkaar De Koor-school van de parochie HH. Maria en Jozef. De Koor-school wordt professioneel en liefdevol begeleid door organist/dirigent Gerard Legierse en zijn vrouw Karin. Elke donderdag wordt er gerepeteerd in de pastorie van de H. Bonifatiuskerk. De kinderen leren noten lezen en ze worden muzikaal uitgedaagd. Ongeveer één keer per maand begeleiden ze een viering. Maar ook is er veel ruimte voor gezelligheid, lekker buitenspelen rond de pastorie, limonade en een koekje. Eén keer per jaar gaat de groep met elkaar naar Drievliet.

Kinderen uit de hele parochie zijn welkom om te komen zingen bij De Koor-school. Lijkt het je leuk, zing je graag



en wil je eens komen kijken bij een repetitie? Kom gerust een keer langs of stuur voor meer informatie een appje naar Gerard Legierse: 06 13 82 87 84.



Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Vroeger was dat voor katholieken vanzelfsprekend een vrije dag. Dat laatste is al heel lang niet meer het geval. Maar de jaren door is 15 augustus een bijzondere dag in de beleving en herinnering van vele gelovigen gebleven. Een van onze voormalige parochiekerken droeg de titel van dit hoogfeest: de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk aan 'de Laan' te Voorburg.

We vieren dit grote Mariafeest op haar eigen dag: donderdag 15 augustus. Dit gebeurt in twee kerken binnen onze parochie en wel in die kerken waar wekelijks op donderdagmorgen een viering is: om 9.30 uur zowel in de Sint Martinuskerk als in de HH. Petrus en Pauluskerk. U bent van harte welkom.

Pastoor Wim Bakker

Vieringen met algemene Ziekenzalving

In een bepaalde periode van het leven richt een kwetsbaar mens zich tot God om zich in het Sacrament van de Zieken persoonlijk door de Heer aan te laten raken en te sterken met een zalving. In dit sacrament is de Heer nabij aan degene die zijn steun en genade nodig hebben. U beleeft dan hetzelfde als de kwetsbare medemensen die Jezus mochten ontmoeten. In het Evangelie lezen we, dat Jezus de mensen die hierom vragen, aanspreekt en aanraakt – met zijn woorden, met zijn handen – en hen sterkt tot in hun hart.

De priester zalft in Jezus' naam bij het toedienen van het Sacrament van de Zieken uw hoofd en uw handen en bidt daarbij: *“Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.”* Daarnaast is het nabij zijn van een familielid of medeparochiaan heel kostbaar. Hij of zij kan een hand op uw schouder leggen tijdens de Ziekenzalving. Na afloop bent u welkom om onder het genot van een kop koffie of thee samen te zijn en elkaar te ontmoeten.

De Ziekenzalving is in drie verschillende kerken. Op dinsdag 10 september om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk en op donderdag 12 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk. Wilt u zich opgeven bij het secretariaat in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leidschendam, 070 327 43 10, met vermelding van de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.

Op dinsdag 24 september om 14.30 uur in de H. Bonifatiuskerk. Opgeven bij 070 399 24 16 van Open Huis van de Bonifatius, onder vermelding van het aantal personen en eventuele gewenste hulp bij vervoer. Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de werkgroep Contact Parochianen in Rijswijk en de werkgroep Volwassenpastoraat in Leidschendam en Voorburg.

Pastoor Wim Bakker en pastor Arno Aardoom

Een sportzomer – Loop zo dat ge wint. Een onvergankelijke krans!

Een zomer vol sport: Wimbledon, Tour de France, EK voetbal en de Olympische Spelen komen nog. Voor de een teveel; de ander kan er geen genoeg van krijgen. Ik kijk altijd vol bewondering naar de toewijding van sporters, die er alles voor over hebben om hun doel te bereiken. Met een gezonde toewijding is niets mis. De apostel Paulus vergelijkt het leven van een christen met een atleet die meedoet aan een sportwedstrijd. Hij schrijft: *“Gij weet het: de hardlopers in het stadion lopen allen, maar slechts één wint de race. Loop zo dat ge wint! En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke.”*

Naast het 'hogere' doel is sport ook gewoon goed voor een mens, goed voor een gezond lichaam en dat werkt ook vaak door in hoe je je mentaal voelt. Daarbij leer je in een teamsport ook goed samenwerken en op elkaar aankunnen. Nog belangrijker! Je leert omgaan met je eigen en elkaars sterke en zwakke kanten. Wil je een team zijn, dan moet je deze accepteren. Zo kom ik weer bij een 'hogere' doel. Wij lopen als geloofsgemeenschap ook samen de Weg. Wij zijn een synodale Kerk van mensen die samen op de goede weg van geloof, hoop en liefde zich inspinnen. Laten wij vooral sportief met elkaar omgaan. Wanneer we dat als parochianen goed in praktijk kunnen brengen worden we allemaal kampioenen.

Pastoor Wim Bakker



HH. Benedictus en Bernadette

ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadette@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



H. Bonifatius

ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
bonifatius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Kennismaken met christelijke meditatie



Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan stilte om Gods aanwezigheid in hun leven uit te laten dienen en zich daardoor te laten voeden. Door hoe we in de samenleving gewend zijn te leven wordt stilte echter onbekend en ongemakkelijk, ook al is er van binnenuit een verlangen om daar weer vertrouwd mee te raken.

Verschillende religieuzen hebben daarom de weg van christelijke meditatie toegankelijker gemaakt, onder wie John Main, Thomas Keating, Elizabeth Dinnissen en Franz Jalics. Ze putten daarbij uit het werk van vroege christenen (woestijnvaders) die meditatie en het stille gebed uitdroegen. Hun motivatie was dat meditatie een weg voor geloofsverdieping biedt.

Daarom deze uitnodiging voor een kennismaking met christelijke meditatie, geschikt voor iedereen, zonder en met eerdere ervaring. De bijeenkomst is meerdere keren bij te wonen op de verschillende locaties in de parochie. De bijeenkomst begint met een inleiding, gevolgd door enkele oefeningen en gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Bij de meditatie zitten we op gewone stoelen.

De eerste bijeenkomsten zijn op woensdag 11 september, van 19.30 tot 21.30 uur, in de HH. Benedictus en Bernadettekerk, in het Bernadettekabinet en op maandag 11 november, van 14.00 tot 16.00 uur, in de H. Bonifatiuskerk, in de Lucaszaal. Voor vragen en aanmelding: sy.tjong@outlook.com of 06 83 369 306.

Yvonne Verviers-Beker en Sue-Yen Tjong

Muziek in de Bonifatius met Ben van Oosten

Op zondag 22 september geeft de ons welbekende organist/dirigent Ben van Oosten om 15.00 uur een orgelconcert in de Bonifatiuskerk. Ben speelt werken van Bach, Krebs, Walther, Bartholdy, Karg-Elert, Franck, Rousseau en Guilmant.

Het belooft weer een mooie muziekmiddag te worden. U bent hierbij van harte welkom. Voor meer informatie zie: www.muziekindebonifatius.nl.

Gerard Legierse speelt over de grenzen

Op 17 juni heeft onze organist/dirigent Gerard Legierse in een volle Sint Bartholomeüskathedraal in Pilsen (Tsjechië) het concert gegeven dat hij in mei ten gehore bracht in de Bonifatiuskerk.

Vanuit de Bonifatiuskerk waren naast Karin Legierse, Jules Braat en Paul Schott aanwezig voor de morele ondersteuning. Het is bijzonder als je zo'n 900 kilometer van Rijswijk verwijderd in de stad, die ook bekend staat om zijn Urquell pils, Gerard op dit majestueuze orgel hoort spelen.

De cd van Gerard Legierse van het concert uit 2023 is nog verkrijgbaar na afloop van de concerten Muziek in de Bonifatius of door overmaking van € 10 op betaalrekening van Concertcommissie Muziek in de Bonifatius: NL12 INGB 0002 7460 68 o.v.v. cd concert en uw adres.



Foto: Piet Gispen

Feestmiddag voor vrijwilligers Bonifatiuskerk

Waar mensen in veel groepen samenwerken, is het goed dat zij zo nu en dan eens bij elkaar komen, om op feestelijke wijze te beleven dat zij aan één doel werken. De vrijwilligers in de Bonifatius-gemeenschap kwamen daarom op zondag 23 juni bij elkaar in Paviljoen Te Werve. Het was een feestelijke middag, binnen en buiten op het terras, met een pubquiz en veel gezelligheid.



Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook de drie monumentale kerken van onze parochie doen weer mee dit jaar. Ook de H. Bonifatiuskerk zal die dag open zijn. Voor een overzicht van de activiteiten zie www.mariajozef.nl.



Expositie in Benedictus en Bernadettekerk



We bedanken mevrouw Grandia Wennifred voor haar kleurige aquarellen van bloemen, die veel bewondering oogstten. Op het ogenblik exposeert de heer Piet Zuiderwijk. Hier het verhaal van zijn hobby. *"In 2014 ben ik na een hersenbloeding in de Sophia Revalidatie begonnen met tekenen in kleur, en toen ik daarna naar huis mocht ben ik gaan schilderen, omdat ik er nu de tijd voor had. Ik heb mezelf het schilderen geleerd en schilder met acrylverf op doek, vooral bloemen en vogels."*

Wij wensen hem veel succes en de bezoekers veel kijkplezier.

Bets Vriend

Huisbezoek en geloofsgesprek

Sinds maart 2023 hebben Marleen Jansen en Paul Meinders ongeveer zestig huisbezoeken afgelegd bij parochianen in Rijswijk, Den Haag en Voorburg. Na de zomervakantie is er weer volop ruimte in de agenda voor nieuwe ontmoetingen en gesprekken.

Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw situatie en de plaats van God in het geheel, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. We luisteren graag naar uw verhaal en kijken goed naar uw behoeften. Bel voor een afspraak naar: Paul Meinders; 06 38 32 72 89. Een bericht via Whatsapp kan ook. Of stuur een mail naar: paul.meinders@mariajozef.nl.

Familieberichten

Overleden

Toos Went-Rurup (97)
Thea van der Meij-Niesert (87)
Jo Mulder-van Dam (94)
Lies Caron-Went (97)

Maaltijden in de BB-kerk

U bent welkom voor een maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk op de woensdagen 24 juli, 7 en 21 augustus, 4 en 18 september en 9 oktober.

De maaltijden beginnen om 17.00 uur. De zaal is open om 16.30 uur. De kosten bedragen € 6,- inclusief koffie of thee; wijn € 1,-. Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon 070 396 06 99 of bij geen gehoor 070 325 43 02.



Openstelling Bonifatius

Welkom in de Bonifatiuskerk! Op onderstaande data nodigen wij u van harte uit voor een gastvrij bezoekje aan onze schitterende kerk. Een pracht kans om in een oase van rust binnen te gaan voor een moment van bezinning, meditatie en gebed. Ook bestaat de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De Bonifatiuskerk is open op de volgende zaterdagen, tussen 14.00 en 16.00 uur: 3, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september en 12 en 26 oktober. Er wordt naar u uitgekeken.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 27 en zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Schola cum Jubilo
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Vakantiekoor
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Comm.	Diaken Tolsma	Samenzang
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma	Vakantiekoor
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Donderdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

do	09.30	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	
do	09:30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus: 20e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Schola cum Jubilo
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom & dkn Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & dkn Tolsma	Gloria Deo, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Zanggroep
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Afkortingen

Kerken:

B&B: Benedictus en Bernadette
Bon: Bonifatius
Mar: Martinus
P&P: Petrus en Paulus

Soort viering:

Euch.: Eucharistieviering
Comm.: Woord- en Communie
Gebed: Woord- en Gebedsviering

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.00 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus iedere doordeweekse dag om 19.00 uur. Op vrijdag 27 oktober is er om 19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Paulus.

Zaterdag 7 en zondag 8 september: 23e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore
zo	13.00	P&P	Dopen	Pastoor Bakker	Doopvieringen
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Dinsdag 10 en donderdag 12 september: Algemene Ziekenzalving

di	14.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
do	14.30	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore

Zaterdag 14 en zondag 15 september: 24e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	JoKo, kinderwoorddienst
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 21 en zondag 22 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek, deurcollecte voor PAX

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Vierjaargetijden
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Koorschool
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Dinsdag 24 september: Algemene Ziekenzalving

di	14.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
----	-------	-----	-------	----------------	-----------

Zaterdag 28 en zondag 29 september: 26e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Schola cum Jubilo
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	One Voice Muziekteam
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Vieringen op weekdays

maandag	18.30	B&B	Aanbidding & Rozenkrans	woensdag	12.45	Mar	Eucharistie & 3e wo aanbidding
maandag	19.30	B&B	Eucharistieviering	woensdag	19.00	P&P	Rozenkrans
dinsdag	09.30	P&P	Eucharistieviering	1e, 3e en 5e do	09.30	Mar	Eucharistieviering
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering	2e en 4e do	09.30	Mar	Communieviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering	donderdag	09.30	P&P	Eucharistie & 1e do aanbidding
woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering	vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie & 1e vr aanbidding



St. Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
martinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



HH. Petrus en Paulus

di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam
petruspaulus@mariajozef.nl
bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Afscheid van twee trouwe vrijwilligers

Op zondag 28 april werd er afscheid genomen van twee trouwe vrijwilligers: Jan Honkoop in de St. Martinus en Aad Verhagen in de HH. Petrus en Paulus. Pastoor Bakker bedankte hen voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de parochie verrichtten. Hij overhandigde hen beiden de parochiekaars en een bos bloemen. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik mensen op te roepen zich in te zetten als acoliet en als koster. Hiervoor kunnen ze zich melden bij de altaarteams: bij Marja de Goederen voor de Martinus en Frans Aarts voor de Petrus en Paulus.



Jan Honkoop

Rond 1980 werd Jan Honkoop, die toen al de technische klusjesman was in de Goede Herderkerk, gevraagd om daar acoliet te worden en later ook koster. Jan antwoordde met ja op beide vragen. Later zette hij deze werkzaamheden voort in de Martinus. Als acoliet was hij er ook vaak bij uitvaarten. Koster was hij op de tweede zondag van de maand, bij de donderdagochtendvieringen en bij uitvaarten, doopvieringen, kindervertelevieringen, schoolvieringen en concerten. Helaas moet Jan nu na bijna 45 jaar zijn vrijwilligerstaken wegens fysieke problemen staken.

Aad Verhagen

Geboren aan de overkant van de Vliet werd Aad Verhagen in 1984 misdienaar en later acoliet in de Petrus en Paulus. Later werd hij hulpkoster samen met Jaap Remmerswaal en na diens pensioen is hij de spil geworden van de kosteren. Hij verzorgde kosterlijst, de lectorenlijst, de misdienaarslijst en was zelf al die jaren actief als koster. In 1995 kreeg Aad hiervoor de kerkelijke onderscheiding 'Bene Mèrente' (welverdiend), in 2009 de Laurentiusplaquette van het bisdom en in 2014 een koninklijke onderscheiding. Na 66 jaar vrijwillige dienstbaarheid aan de parochie vraagt zijn gezondheid om een stap terug te doen. Aad stopt nu als koster bij de doordeweekse vieringen en in het weekend en ook bij de uitvaarten, maar hij blijft betrokken.



We hopen Jan en Aad nog vele jaren in ons midden te mogen begroeten. Op bladzijde 15 vindt u een interview met Aad Verhagen, waarin hij zelf over zijn vrijwilligerswerk vertelt. Eerder was er in het Kerstnummer in 2022 een interview met Jan Honkoop.

Open Monumentendag 2024

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook onze monumentale kerken doen weer mee dit jaar. In de St. Martinuskerk is er een iconen-expositie met werken van de bekende schilder Geert Hüsstege. Ook is er een relimarkt en wordt er om 14.00 uur een concert gegeven door het koor De Vierjaargetijden. Ook de HH. Petrus en Pauluskerk is die dag geopend. Zie voor een overzicht van de activiteiten op www.mariajozef.nl.



Vrijwilligersmiddag Sint Martinuskerk

Zondag 23 juni was onze vrijwilligersmiddag in de Sint Martinuskerk, een gezellige middag. Na de viering van 9.30 uur bleef een aantal vrijwilligers achter om alle meegebrachte en aangeboden hapjes, koekjes, cakes en chocolaatjes op borden te leggen en op de tafels te zetten. Het zag er supergezellig uit. Om 14.00 uur stonden we klaar om iedereen te ontvangen.

Toen was het aanschuiven voor de koffie met zoetigheden. Na de opening door bestuurslid Emile Duijsens was het optreden van het koor De Paradijsvogels van Nathalie Mees: er werd volop meegezongen en meegeklapt. Wat een enthousiast koor en dirigent! Het was tijd voor een glas wijn of een likeurtje en ook de hartige hapjes kwamen op tafel. Er was zoveel heerlijk gebracht door alle vrijwilligers dat het niet op kon! Na het slotwoord met een uitgebreid dankjewel aan alle vrijwilligers, ook diegenen die helaas niet aanwezig konden zijn, werd er nog een prachtig vrijwilligerslied gezongen. Bij het vertrek kon iedereen een ienemienie goodie bag meenemen.



De opruimers, natuurlijk ook vrijwilligers, sloten de middag af met een laatste glaasje en hapje! Het was een lange dag voor de organisatoren en hun helpende handen maar het was weer erg de moeite waard!

Ineke Huitema-Versteeg

Parochiespeld voor Marianne Agterdenbosch

Op zaterdag 22 juni vierde Marianne Agterdenbosch haar tachtigste verjaardag. Pastor Van Eijk ging voor. Vintello speelde op de cello en fungeerde als cantor; een muzikaal geschenk van Marianne aan deze viering. Aan het eind ervan werd Marianne niet alleen gefeliciteerd met haar kroonjaar, maar kreeg zij ook de welverdiende Sint Maartenspeld. Marianne is al van jongs af aan aan onze Sint Martinuskerk verbonden. Zij zette zich in bij het koor, was jarenlang secretaris van het dameskoor en later voorzitter. De laatste jaren zingt Marianne bij de Zanggroep en bij de Schola cum Jubilo.

Marianne heeft zich verdiept in het geloof en dit heeft haar bijzondere taken in onze parochie doen vervullen. Ruim 15 jaar verzorgde zij als gebedsleider uitvaarten, nabestaandenvieringen, Allerzielenvieringen, het maandagmiddaggebed en vieringen in de Advent en de Veertigdagentijd. Daarbij was Marianne trouw en betrokken als mens, inspirerend en ondersteunend vanuit haar geloof. Zij is in woord en daad pastoraal actief geweest.

Na een woordje namens de pastoor en het altaarteam, kreeg Marianne de Sint Maartenspeld met een oorkonde, waarin het parochiebestuur haar waardering uitdrukt. De tekst van de oorkonde kunt u teruglezen op de website van de parochie. Een uitbundig applaus onderstreepte de dank voor het werk dat zij deed. Marianne, nogmaals dank en complimenten voor al je werk. Van harte proficiat en sterkte bij het verder herstel.

Marja de Goederen, coördinator Altaarteam Martinuskerk

Familieberichten

Gedoopt

Xavier Astrokarijo
Maeve Oosterhuis-Sloot
Magdalena Descendre

Overleden

Cor Westgeest (80)
Peter Wouters (83)
Anneke Janssen (75)
Harry Neerscholten (93)
Theo Jungschläger (87)
Paula Peeters-de Hoog (91)
Wim van der Heijden (95)
Jan van Vliet (89)
Leo van Beek (89)
Rie Zondag-Borst (97)
Annie de Beer-Beijersbergen (95)
Sjaan van Leest-Stoop (88)
Thérèse Feld-Toneman (90)
Johanna van der Geest (95)
Maria van Doorn-van Kesteren (94)

Vrouw en geloof

Het thema van **Vrouw en Geloof** is dit jaar 'herinneringen'. We beginnen op woensdag 18 september om 10.00 uur in de Dorpskerk in Leidschendam. Deze bijeenkomst staat in het teken van de start van het seizoen over het gekozen thema. Er is aandacht voor de bestaande kringen en de mogelijkheden om hier aan deel te nemen. De volgende bijeenkomst is op 16 oktober in De Haard om 10.00 uur. U bent bij beide bijeenkomsten van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht via evkouwenvrijn@kpnmail.nl.



24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhez.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum 't Veenhuys

Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)

Sir Winston Churchillaan 372, Rijswijk

Uitvaartwinkel Haaglanden

Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten

Nieuwstraat 16-B, Leidschendam



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.



Een SchuldHulpMaatje helpt bij financiële zorgen

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/rijswijk>

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorburg>



Vijf jonge vrouwen over hun geloof en hun leven

Op 29 mei lanceerde DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog, een derde podcastserie over jongeren, geloof en leven. Er komen vijf jonge vrouwen aan het woord die in een levendig gesprek zich uitspreken over hedendaagse onderwerpen als slavernijverleden, de waarde van verbinding en relaties, verwondering, genderdiversiteit en omgaan met onzekerheid, controle-dwang en het kwaad.



In een van de podcasts is onze parochiaan Renske van der Togt aan het woord, in een gesprek over tot rust komen, in of buiten de kerk, over bewust leven, over verwondering en dankbaarheid. De serie is het beluisteren waard! Dat kan via Spotify en Google (zoek onder: DEZINNEN-podcast) en ook via www.mariajozef.nl.

De Paus vraagt ons allen om mee te werken aan het synodale proces

Het 'synodale proces', dat nu al enkele jaren loopt, gaat erom, dat alle gelovigen nog intenser samen, luisterend, op weg zijn. In oktober 2024 wordt daarover weer een nieuwe kerkvergadering (synode) gehouden. De paus hoopt, dat er dan "keuzes worden gemaakt die een impuls en nieuw leven zullen geven aan de

missie van de Kerk in deze tijd": een profetische fase waarin alle gelovigen, als pelgrims van hoop, "in staat zijn nieuwe en uitdagende wegen in kaart te brengen en deze wegen durven te gaan". De paus roept alle gelovigen op – ook ons! – om in onze eigen geloofsgemeenschappen "vaandeldragers van synodaliteit te zijn, zodat de synodale weg tot volle wasdom zal komen".

het luisteren naar de armen en de criteria voor het selecteren van bisschoppen. Via dit blad en onze website zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het synodale proces.



In de synode van oktober zullen de eerste inzichten worden besproken van de studiegroepen, die zich buigen over enkele belangrijke vragen, waaronder de richtlijnen voor priesterlijke vorming, de rol van vrouwen in de Kerk en hun deelname aan het leiderschap van de gemeenschap,

Romereis in 2025

In het Heilig Jaar 2025 gaan de Nederlandse bisdommen in de meivakantie samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als 'pelgrims van hoop' naar Rome te komen en door de heilige deuren de grote basilieken te betreden. Zie ook de folders achter in onze kerken en op de website.

MIVA – Kraamkliniek zonder ambulance: “Wat als het mis gaat?”

Eind augustus voert de MIVA actie. Helpt u dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance, en voorkomt u zo onnodige baby- en moedersterfte? Geboortezorg is in het achterland van Zambia heel slecht bereikbaar. Dat leidt regelmatig tot levensbedreigende situaties. Zelly kan haar belangrijke werk alleen doen met onze inzet. Wij kunnen Zelly helpen aan levensreddend ambulancevervoer. U kunt uw bijdrage overmaken op **NL42 INGB 0000 0029 50** ten name van Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede



Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping

Mozes sprak tot het volk en zei: “*Luister dan, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar. Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaders u schenkt.*” (Dt 4,1) De Wet van Mozes geeft aanwijzingen voor de omgang van de mensen met God, met elkaar en met de schepping. Ook voor het land moet goed gezorgd worden. Op 1 september, de gebedsdag voor het behoud van de schepping, bidden wij dat wij onze verantwoordelijkheid voor de schepping serieus nemen. De schepping is een geschenk van God aan ons, een geschenk waarmee we liefdevol om moeten gaan.

Pier Tolsma, diaken

Vredesweek 2024 – Samen voor Vrede. Nu!

Dit jaar is het Vredesweekthema ‘Samen voor Vrede. Nu!’. De urgentie en het belang van het vredeswerk is groot. Er is oorlog in het buitenland en ook in Nederland neemt de onvrede en onverdraagzaamheid toe. Vrede vraagt na te denken over de toekomst. Hoe komen we tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede in het Midden-Oosten? Wat is de invloed van klimaatverandering op conflicten overal ter wereld? Hoe bestrijden we polarisatie en onvrede in ons eigen land?

Veel mensen verlangen naar contact met hun buurtgenoten of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.



Vredesbijeenkomst

Op dinsdag 17 september is er in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk om 20.00 uur een bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan over vrede. Namens de vredesorganisatie PAX zal daar een inleiding worden gehouden over vrede. Graag u aanmelden bij het locatie-secretariaat 070 327 45 11.

Vredesviering

Op 21 en 22 september wordt in de vieringen in onze kerken aandacht besteed aan de Vredesweek. Na afloop van de vieringen is er een deurcollecte om het werk van PAX te ondersteunen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op **NL03 TRIO 0390 5150 00** ten name van PAX.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Nacht van de Vluchteling

Zaterdag 15 juni heeft het team van de parochie HH. Maria en Jozef de 10 km in Rotterdam voor de Nacht van de Vluchteling gelopen. Het landelijke evenement was georganiseerd door de Stichting Vluchteling. Vertrekpunt was de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam. De wandeling voerde door de stad heen. Behalve wat regen aan het begin, hebben we het verder droog gehouden! Na tweeënhalve uur lopen finishten we moe maar voldaan weer in de Laurenskerk. We zijn trots dat we zoveel geld opgehaald hebben en willen onze sponsors hiervoor hartelijk bedanken! Volgend jaar hopen we zeker weer mee te kunnen doen vanuit de parochie. Het team bestond uit (van links naar rechts op de foto) Anezka, Stepanka, Wayra, Evert-Jan, Aletha en Kayla.

Team Parochie HH. Maria en Jozef





Column

De ware katholiek

Waarom herken je de ware katholiek? Naarmate je in de parochie meer mensen leert kennen, ontdek je hoe verschillend parochianen het geloof beleven.

Je hebt parochianen die deze vraag niet stellen. Ze zijn gewoon katholiek. Zij gaan wel of niet naar de kerk en bidden dagelijks de gebeden die zij als kind hebben geleerd.

Je ontmoet ook twijfelende parochianen. Deze mensen komen met vragen: Bestaat God echt? En als God liefde is, waarom grijpt Hij dan niet in bij lijden en onrecht?

Er zijn ook bezorgde parochianen. Zij willen dat de kerkelijke leer bewaard blijft en gehandhaafd wordt. Zij hechten aan een zorgvuldige liturgie.

Soms vind je ongeduld bij progressieve parochianen. Voor hen gaan veranderingen niet snel genoeg. Zij verlangen bijvoorbeeld naar erkenning voor de positie van de vrouw, naar ruimte voor mensen met een ander liefdesleven. Naar meer blijmoedigheid ook.

Wie is de ware katholiek? Het kortste antwoord is wellicht een verwijzing naar onze geloofsbelijdenis. Als die in je hart resoneert, ben je een ware katholiek. Maar je zou ook kunnen zeggen dat elke gelovige parochiaan iets nodig heeft van de ander. Dan doel ik op de eenvoud van de vanzelfsprekende katholiek, de moed van de twijfelende katholiek, de zorg van de behoudende katholiek en het ongeduld van de progressieve katholiek.

Het belangrijkste is dat al die katholieken aandacht schenken aan de geloofsbeleving van andere katholieken. Omdat het opbouwend is van elkaar te willen leren.

Paul Meinders

Een parochie met een missie?

Tegenwoordig heeft elke grote onderneming of organisatie een missie die antwoord geeft op de klassieke vraag: 'Waar toe zijn wij op aarde?' Ik vermoed dat iedere oudere lezer nu spontaan het antwoord uit de oude 'catechismus' opdreunt, maar ook bedrijven, overheden en organisaties met een goed doel stellen zichzelf deze vraag en formuleren een missie. Een mooie missie die uitdrukt waarom de organisatie bestaat, die richting geeft en motiveert. Zo luidt de missie van het Rode Kruis: "Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens."

Toch heeft de Kerk (en daarmee ook een parochie) geen eigen missie en dat is belangrijk voor ons verstaan van wat heet een 'missionaire parochie'. Niet de Kerk maar God heeft een missie en Gods missie heeft een Kerk. Jezus verkondigde het Rijk Gods. God die de mens nabij wil zijn door de zending van Christus de Verlosser. Dat is zijn missie. Als Kerk zijn wij zijn middel om deze missie uit te voeren in het nederige besef dat Gods missie groter is dan de Kerk zelf. Een missionaire parochie is wat anders dan een parochie met een missie.



Een missionaire parochie probeert Gods missie te zijn. Of zoals Paus Franciscus het verwoordt: "De parochie is een kerkelijke aanwezigheid in het gebied, een omgeving waar naar het Woord wordt geluisterd, van groei van het christelijk leven, van dialoog, van verkondiging, van edelmoedige naastenliefde, van aanbidding en viering. Door middel van al haar activiteiten bemoeit en vormt de parochie haar leden, opdat zij actief in de evangelisatie zijn. Het is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom waar de dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg, en een centrum van voortdurende missionaire uitzending." (Evangelii Gaudium, 28). Laten wij, voortbouwend op al het moois dat in de jaren achter ons is gedaan, proberen zo'n parochie te zijn. Ik gun het ons van harte.

Pastor Arno Aardoom

Boekbespreking

Titel: Gedachten als vuurvliegjes: Inspiratie voor bijzondere momenten

Auteur: Kris Gelaude

Dit boek is een bloemlezing van nieuwe teksten van Kris Gelaude. Zoals zij zelf aangeeft: "Als auteur kijk en luister ik naar het leven, naar mensen en hun verhalen om er woorden voor te vinden die wat langer meegaan." Dat doet ze inmiddels al vele jaren en dat leverde al veel boeken op.



In deze bundel staan vooral kortere teksten met korte zinnen. Veel ervan zijn heel geschikt om bijvoorbeeld op een kaart te zetten, als je zelf de woorden niet vinden kunt. Of voor jezelf, als inspiratie. Het boek is ingedeeld in hoofdstukken met titels als 'Geluk & verwondering', 'Afscheid, verlies & verdriet', 'Moeder, vader', 'Hoop' en 'Pensioen'. Veel levensfasen en feestdagen komen voorbij. Een fijn bladerboek, ook door de illustraties van Joke Eycken.

Dieneke Meijer

Alpha is méér dan een cursus

Bij Alpha schuif je eerst aan bij de maaltijd. Daar ontmoet je de andere deelnemers en leer je elkaar kennen. Daarna volgt een inleiding over een van de onderwerpen van Alpha. Na de inleiding ga je in kleine groepjes uit elkaar om over het onderwerp te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden, alle meningen kunnen gedeeld worden. Samen ga je op zoek naar antwoorden. Je hoeft geen voorkennis te hebben over het christelijk geloof of gelovig te zijn. Maar het kan natuurlijk al wel. Nog een leuk weetje: de Alpha is gratis.

Ben je benieuwd naar Alpha? Kom dan naar de informatieavond. Deze is op woensdag 11 september om 19.30 uur. De avond is vrijblijvend. Daarna kun je beslissen of je aan Alpha gaat meedoen. De bijeenkomsten zijn vervolgens op iedere woensdag van 18 september tot en met 20 november. Er is ook een Alpha-zaterdag op 26 oktober. De avonden starten om 18.30 en eindigen om 21.30. Alle Alpha bijeenkomsten worden gehouden in de pastorie naast de St. Martinuskerk in Voorburg. Vragen of wil je je aanmelden? Kijk op de website of mail naar alpha@mariajozef.nl of bel met Frans Aarts: 06 37 60 82 58.



De Samen-in-gesprek-groep

Als iets goed bevalt, vraagt dat om meer. Omdat deelnemers aan Alpha goede herinneringen hebben aan de openhartige en luisterende manier waarop wordt gesproken over ieders gelovige beleving, zijn negen deelnemers aan Alpha 2023 doorgegaan in een nieuwe groep, de 'Samen-in-gesprek-groep'. We komen eens in de zes weken bij één van de deelnemers thuis bijeen: we bidden, eten, praten samen en delen met elkaar, aan de hand van een tekst (vaak uit de Bijbel), wat ons als gelovige mensen inspireert en bezig houdt. Het levert rijke en verdiepende gesprekken op; we zoeken naar en ervaren onze eenheid in alle verscheidenheid van beleving. Zo samen, luisterend, op weg zijn is, ook volgens de paus, wezenlijk voor een verdiept kerk-zijn. Het helpt ons steeds meer leerling van Jezus te worden.

'Samen Onderweg'

In september starten we een serie van drie thema-avonden over het gezinsleven, gebaseerd op de catechese van paus Franciscus over het gezin (Amoris Laetitia). Deze avonden zijn onderdeel van het initiatief 'Samen Onderweg', waarin we met ouders praten over het geloof in hun leven en de opvoeding.



Op 9 september vindt de eerste bijeenkomst plaats met als thema 'De drie woorden' (Mag ik, Dankjewel en Excuseer). 21 oktober en 25 november volgen dan bijeenkomsten over 'De opvoeding' en 'Advent'. Natuurlijk bevelen we aan om alle drie de avonden deel te nemen en het gesprek met elkaar te voeren, echter het bijwonen van een individuele bijeenkomst kan ook.

De bijeenkomst is in de pastorie naast de Martinuskerk in Voorburg. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze avonden. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden? Mailt u dan naar nellie.plaizier@mariajozef.nl. We vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt, maar dat is niet verplicht. We zien er naar uit u te ontmoeten en te horen hoe het met u en uw gezin gaat!

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Aad Verhagen



Wie ben je?

"Ik ben Aad Verhagen (73), geboren en getogen Leidschendammer, en heb ruim vijftig jaar gewoond op het Sluisplein; nu woon ik tegenover de Mall. Veertig jaar lang was ik logistiek medewerker bij een elektrotechnisch bedrijf. Ik ben in 2011 getrouwd met Annie, die helaas zes jaar later overleed."

Wat doe je in de parochie?

"Ik doe al ruim zestig jaar vrijwilligerswerk, begon als misdienaar en acoliet en ben nu meer dan vijftig jaar (hulp)koster in de Petrus en Pauluskerk. Daarmee ben ik onlangs gestopt, vanwege mijn gezondheid, maar ik maak nog steeds de roosters voor de misdienaars en de kosteren en verzorg de verdeling van ons kerkblad. Mijn bed stond als het ware op de orgelzolder... Daarnaast geef ik mantelzorg in mijn omgeving. Ik kom ook wel vaker in de andere kerken van onze parochie; het is goed om te zien hoe dingen dáár gaan."

Wat beweegt je?

"Als koster ben je dienstbaar aan de gemeenschap; het gaat (ook in de mantelzorg) om zorg, er-zijn en vertrouwen wekken. Je staat midden in de gemeenschap, ook als vraagbaak, en leert veel mensen kennen. Dat geeft ook voldoening en waardering; ik kreeg de Laurentiusplaquette van het bisdom, de 'bene merenti'-medaille van de Kerk en een koninklijke onderscheiding. Ik ben dankbaar dat ik het mocht en kon doen. Mijn verering voor Maria (ik ging vaak op bedevaart) is heel belangrijk voor me, ook in mijn vrijwilligerswerk."

Waar hoop je op?

"Ik hoop, dat in de toekomst meer mensen door geloof en Kerk worden aangesproken, vooral jongeren. Dat er meer jonge vrijwilligers bijkomen; ik wil niet graag een vergrijzende gemeenschap. En ik hoop verder, dat onze parochie met haar vier kerkplekken nog een tijdje mag blijven bestaan."

Jeugd en Jongeren

Een nieuwe start voor de KinderWoordDienst

Ik ben verheugd en dankbaar dat ik kan vertellen: na de zomer is er weer Kinderwoorddienst, en wel in héél de parochie HH. Maria en Jozef. Elf gezinnen zetten zich in, maar sluit je gerust bij hen aan. Wat kun je doen? Allereerst: kom naar de viering!



Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, de inhoud van de viering is gericht op de basisschoolleeftijd. Ga gerust met je kind mee, als het niet alleen durft. Bij aanvang van de Mis, na de begroeting, gaan de kinderen naar hun eigen woorddienst, na de voorbeden komen zij terug.

Als de Mis is afgelopen ontmoeten de gezinnen elkaar bij de koffie. Zo leer je met je gezin andere gezinnen kennen. Zo kan de kerk een thuisplek worden voor jou, je gezin en alle gezinnen die een thuisplek zoeken in onze parochie. Kom met je gezin: **Zondag 15 september, 11.00 uur** (HH. Petrus en Paulus, Leidschendam). **Zondag 13 oktober, 11.00 uur** (H. Bonifatius, Rijswijk).

Tot ziens! Nellie Plaizier, parochiecatecheet, nellie.plaizier@mariajozef.nl

Jongerenbijeenkomsten op zaterdag

Ben je 14 jaar of ouder? **Kom dan naar de jongerenbijeenkomsten op zaterdag! Om 16.30 uur, in de St. Martinuskerk in Voorburg.** Eerst vieren we samen de H. Mis. Daarna ontmoeten we elkaar vanaf ongeveer 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur in de pastorie. Wij zorgen voor wat lekkers te drinken en te snoepen of snacksen.

Zaterdag 7 september maken we kennis met elkaar en maken we een eerste plan voor de groep. Daarna zijn we er op **zaterdag 12 oktober, 9 november en 14 december.** Meld je altijd even aan: jongeren@mariajozef.nl. We zien jullie graag!

Evert-Jan van der Marck en Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Vormselgroepen

Elkaar verdringen voor het fornuis met als resultaat een heerlijke stapel (spirituele) pannenkoeken, een silhouet maken van een gelovige mens, een gesprek over hoe Jezus omging met pesten. De drie vormselgroepen (*The Orange Blossoms, The Pearls én The spirits of Jesus*) hebben weer een mooi jaar achter de rug. Een jaar met naast plezier met elkaar en ook gesprekken over geloven, bidden en gesteund worden door God. **Zaterdag 6 juli** sluiten we dit 'Vormseljaar' weer af in de tuin van de Martinuskerk. Dit keer niet met de P van Pannenkoeken. Maar zeker wel met spiritualiteit én de P van plezier (en pizza!).



Eerste heilige Communie op 2 juni in de H. Bonifatius en de St. Martinus

Beste Romée, Filip, Isa, Iena, Alan, Emilie, Liliana, Adrian, Alicja, Tomasz, Tomek, Lena, Vanessa, Kuba, Leon, Lena, Hubert, Filip, Bartłomiej, Maja, Edward, Filip, Simon, Alan, Nadia, Marcelina, Julia, Zlata, Olivia, Oliwier, Piotr,

Julia, Mathew, Max, Simeon, Julia, Philiën, Lena, Daniel, Olivier, Juliette, Nadia, Haris, Lucas, Oliviero, Nelson, Rafael, Marie Belle, Odin, Peter, van harte gefeliciteerd met jullie eerste heilige Communie!

