

Parochie van de HH Maria en Jozef
(Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Den Haag)
Vruchten van de synodale gesprekken (februari 2024)

1. Vorming in een missionaire kerk

Jongeren en gezinnen

- Velen voelen de opdracht om de rijkdom van het geloof door te geven aan de volgende generatie en haar meer verantwoordelijkheden te geven.
- Een zorgpunt daarbij is, dat geloofsleer en liturgie aan heroverweging toe zijn, om meer verstaanbaar te zijn. Pracht en praal zijn een drempel; wees als kerk minder 'hoogdravend' en niet te dogmatisch.
- De vraag dient gesteld waarom de kerk de samenleving niet meer aanspreekt. De kerk houdt de ontwikkelingen in de samenleving niet meer bij; we zijn er nauwelijks meer aanwezig; zoek dus naar andere vormen van kerk-zijn, met behoud van de kern van onze rijkdom.
- Er is behoefte aan voorlichting over het omgaan met geloof in gezinnen.

Ervaringen met een in vreugde missionaire kerk

- Uit de gesprekken blijkt dat we liefde voor de kerk voelen; we zijn een blij geloof en gáán ervoor. Er is vreugde (om het samen gaan, om wat er gebeurt) maar ook verdriet of frustratie, om wat niet eenvoudig te veranderen is, maar de vreugde wint en geeft de energie om door te gaan. We doen wat we doen omdat het goed is en niet zozeer om het resultaat.
- De kerk lijkt teveel op individuele spiritualiteit gericht. De kerk kan méér missionair worden, als zij wat minder is gericht op eredienst en devotie; geloof is geen cultus maar *navolging* van Jezus. Nadruk op de cultus lijkt de laatste tijd te zijn toegenomen; de andere aspecten van kerk-zijn lijken daaronder te lijden.
- Er is meer zichtbaarheid nodig: zinvolle projecten in en met de samenleving; inzet in het debat over sociaal-maatschappelijke thema's.
- We zijn vaak gevangen in krampachtige pogingen om oude structuren in stand te laten. We moeten ergens iets heel anders beginnen, in balans, met aandacht voor wie traditioneel is. Daarbij is ondersteuning nodig, ook voor de kerkleiding.

Inspiratie om je in te zetten

- Inspiratie wordt geput uit het Evangelie, uit kunst, uit het samen zijn in een wereldkerk, uit de preken, uit het samen iets dóén. Je wordt getroffen door de kracht van mensen die door de Geest zijn geïnspireerd en actief met hun geloof in de wereld staan, wier geloofsleven zich uit in het nemen van mede-verantwoordelijkheid.
- Ideaal zou zijn, dat we samen in groepjes wat dóén, ook in de samenleving, en dan naar de kerk gaan, en niet andersom.
- Als de kerk meer openheid kent (oecumene, aanwezig zijn) zodat de samenleving het waardevolle ziet, is ook dat inspirerend.

Concrete inzet in de parochie

- We lijken soms stil te staan; we mogen in beweging komen om zichtbaar te zijn. De kerk suddert wat door; de gemeenschappen zijn te weinig ontvankelijk. De kerk moet open gemaakt worden. We zijn te zeer naar binnen gericht.
- Laat tijdens de zondagsvieringen wat meer zien, wat er allemaal gebeurt in de kerk. Naast activiteit is er ook behoefte aan verdieping en verstillig.

Andere aspecten van vorming

- Vorming (ook in pastorale begeleiding) is voor iedereen nodig.
- Bevorder pastorale zorg in kleine groepen. Begeleid de persoonlijke geloofsbeleving.
- Organiseer meer lezingen, dat is ook goed voor gemeenschapsvorming.

2. Verwelkomende kerk

Welkom voelen

- Er is diep verdriet omdat anders-geaarden en gescheidenen zich door de kerk denigrerend behandeld voelen; zij ervaren de kerk als te veroordelend. Een religie behoort juist te verbinden.
- Als je verwelkomend wil zijn zul je kennis moeten hebben van de samenleving, kennis van de andere culturen. Werp geen blokkades op voor anderen.

Verskil in culturen of visie

- In het geloof ervaren we eenheid onder verschillend denkende mensen; blijf bij elkaar.
- Geniet van de culturele verschillen, van de vreugde van andere geloven. Door de diversiteit in denkpatronen wordt de eigen vaste levensovertuiging verrijkt.
- Er is behoefte aan een methode om anderen te benaderen in jóúw geloof, temidden van de veelheid van meningen

Bruggen bouwen, begrip bevorderen, luisteren en leren

- Bevorder luistergesprekken van mensen met uiteenlopende opvattingen. Bouw bruggen door te luisteren, door over het geloof te praten. Ga de dialoog aan met anderen en weet waar je zelf voor staat.
- Vorm kleine groepen (zoals Geloven Nu) en laat die soms bij elkaar komen. Mensen willen elkaar ontmoeten; organiseer dus ontmoetingen.
- Schroom kun je overwinnen door vorming: hoe voer je een gesprek, hoe stap je op iemand af?

3. Vrouwen in leven en zending van de kerk

- Alle mensen zijn gelijkwaardig; allen mogen we, mèt onze gaven, samen werken; aller gaven worden zo vruchtbaar. Er mogen géén taken aan bepaalde groepen worden voorbehouden, maar allen die de juiste gaven hebben moeten hetzelfde ambt kunnen vervullen. Voor sommigen gaat het priesterschap voor de vrouw te ver, maar diakenschap voor vrouwen wordt als een goede mogelijkheid gezien.
- Vrouwen moeten volwaardig mee kunnen doen in de kerkorganisatie (ook in de leiding) en woord- en communievieringen kunnen verzorgen, ook op zondagen (dat is tevens een remedie voor de jachtige zondagmorgens van de priesters en zorgt ervoor dat de kleine gemeenschappen bij elkaar kunnen blijven).
- Er is een omslag nodig in het denken over het ambt. Belangrijke taken in de kerk die door leken (dus ook vrouwen) worden vervuld, kunnen meer als een 'ambt' worden gezien; dat benadrukt de mede-verantwoordelijkheid van alle gelovigen en gaat het clericalisme tegen; leiderschap moet worden gedeeld.
- Pastorale zorg kan ook worden verleend door daartoe gevormde vrouwen.

Roeping

- Iedere gedoopte is geroepen om mensen met de Heilige in contact te brengen, niet alleen priesters.
- Allen zijn geroepen tot mede-verantwoordelijkheid, tot het zelf bijdragen aan kerk-zijn; tot aandacht, aanwezigheid en vooral actie. Er zijn méér mogelijkheden nodig tot meedoen, meeleven en luisteren.

Andere punten

- Maak het celibaat facultatief.
- Houdt cursussen in luisteren voor de hele gemeenschap (incl. pastores).