

## Verslag van de bijeenkomsten over de synodale en missionaire Kerk in de rk Federatie Vlietstreek; 5 en 6 februari 2023

### *Twee vergaderingen; zes groepjes*

- Op zaterdag 5 februari 2023 (Benedictus en Bernadettekerk) en zondag 6 februari 2023 (De Haard Leidschendam) kwamen er telkens ruim 20 parochianen bijeen, om te praten over de toekomst van de kerk in onze federatie.
- Beide dagen was er sprake van een goede dialoog waarbij het luisteren naar elkaar duidelijk aan de orde was. Op beide dagen was er sprake van verdieping en begrip voor elkaar.
- Op beide dagen werd er in drie groepen gesproken. In sommige groepen werd vooral gesproken over wat verstaan wordt onder een synodale en missionaire kerk. Enkele groepen gingen meteen dieper in op de vraag, hoe onze parochie of federatie meer synodaal of missionair kan worden, wat ieders eigen bijdrage daaraan zou kunnen zijn en welk aspect het eerst aandacht verdient (prioriteit).
- Soms had het gesprek meer het karakter van een geloofsgesprek, waardoor het minder concreet over de voorliggende vragen ging. Dan kwam o.a. aan de orde dat we het geloof als een bevrijding ervaren, als een kostbare schat. Een begeesterde kerk móét wel evangeliseren. De essentie is de relatie met een persoon: Jezus, die zicht geeft op onze weg, op de waarheid en ons leven geeft. Er werd gevraagd om geloofsverdieping, om aandacht voor gebed en traditie.
- De in de bijeenkomsten gemaakte opmerkingen zijn hieronder samengevat en gebundeld.

### *Opmerkingen over een synodale kerk, samen luisterend op weg*

- De rode draad in veel gemaakte opmerkingen is: verbondenheid en gemeenschap. Samen vinden we de weg naar de toekomst; we hebben elkaar nodig. Dat vraagt dat we elkaar kennen en gemeenschap vormen. Samen luisteren, ons samen laten inspireren; in dialoog de weg naar Gods liefde zoeken en gaan. Het vraagt om meer ruimte en inspraak.
- Iedereen is welkom: gastvrijheid staat voorop en vraagt om de deuren van de kerken te openen, ook voor eenzamen en vluchtelingen en voor mensen die zich eerder van de kerk afwendden. Het gaat om inclusiviteit: het maakt niet uit of je homo bent, of gescheiden.
- Het gaat om eenheid-in-verscheidenheid, om samenhang en verbondenheid, om denken in termen van verscheidenheid. Het vraagt ook een dialoog tussen behoudenden en progressieven.
- Het gaat om openheid, belangstelling voor elkaar, naar elkaar luisteren zonder te oordelen, samen dromen. Verbinding creëer je door samen te praten en te luisteren. Samen vinden we wegen om elkaar te bereiken.
- Bewegelijkheid en ruimte vragen ondersteuning door het pastoraal team
- Het gaat om duidelijke (transparante) communicatie, ook naar buiten toe.

### *Opmerkingen over een missionaire kerk*

- Omdat er bij sommige deelnemers een zekere verlegenheid is met het begrip 'missionaire kerk', werd in enkele groepen besproken waarom we eigenlijk missionair willen zijn. De antwoorden op deze vraag gingen in de richting van wat de deelnemers zelf ontleen aan hun geloof en wat ook anderen toegewenst wordt. Er werd gesproken over houvast, over gevoeligheid voor spiritualiteit, over het kunnen verwoorden van het eigen geloof (geloofstaal) en over het bevorderen van het algemeen welzijn.
- Geen zendingsdrift (zieltjes winnen), maar zichtbaar maken wat de eigen bron is: hoe word ik zelf geïnspireerd? De vreugde van het geloof delen met anderen. Je eigen levenswijze laten zien. Zoek het contact met anderen op; durf naar buiten te treden en relaties met anderen op te bouwen, overwin je schroom.
- Het gaat om een levende kerk, zonder nadruk op de organisatie. Iedereen is geroepen zich over een ander te ontfermen: een diaconale houding, steeds in gebed en als het kan oecumenisch. Ga op weg om naar buiten te gaan, om mensen te helpen; wat zijn de behoeften van mensen om je heen?
- Er is meer behoefte aan catechese. Er is gebrek aan kennis, niet alleen bij mensen-op-afstand, maar ook bij parochianen. Het is vaak moeilijk om het geloof te verwoorden (geloofstaal ontbreekt). Welke opvolging is er voor Alpha? Vaste catechese-avonden houden?
- Open Huis kan worden uitgebreid en breder gemaakt. Zichtbaarheid naar buiten door openstelling van de kerken.
- De diaconie mag meer aandacht krijgen. Het gaat erom dat de kerk zichtbaar is in de samenleving en maatschappelijk betrokken is. Anderen nabij zijn. Wat doen we voor de nieuwe bewoners in de Binckhorst? Vraag in een viering de zegen over nieuwe vrijwilligers en bidt bij de voorbede geregeld voor hun werk.
- Doe meer aan oecumene. Het gesprek met anderen doet je ook groeien in zelfkennis. Vooral de diaconie kan oecumenisch zijn.

### *Opmerkingen m.b.t. de vrijwilligers*

- Stel je eigen talenten in dienst van de gemeenschap, en betrek anderen daarbij.
- Omdat er een klein pastoraal team is en veel te doen, is het nodig dat het team omringd wordt door (liefst jonge) vrijwilligers met gedelegeerde taken.
- Het 'bezoekwerk' kan worden uitgebreid, ook aan nieuwkomers.
- Zet voor pastorale gesprekken ook vrijwilligers in en leidt die daartoe op. Stel naast HBO en universitaire opleidingen ook alle kerkelijke opleidingen open voor vrouwen om de pastorale zorg uit te breiden.
- Mensen willen persoonlijk worden aangesproken; ga uit van de gaven die men heeft. Vraag mensen niet voor een permanente groep, maar om iets concreets te doen met of voor een concrete ander; accepteer dat men zich niet voor langere tijd wil binden. Zoek naar betrokkenheid van jongeren; heb het lef hen persoonlijk aan te spreken.
- Geef complimenten aan vrijwilligers; ook onderling! Jaarlijks een vrijwilligersdag?

### *Opmerkingen m.b.t. de vieringen*

- De Eucharistie komt te vaak over als slechts een ritueel, het uitspreken van vastgestelde teksten, als een kijkspel naar een verheven ritueel, dat zich afspeelt op het altaar tussen priester en God, maar waar de mensen persoonlijk buiten staan. Een wezenlijk kenmerk van liturgie is echter, dat zij erop gericht is, voelbaar te maken dat Gods geheim zich in òns voltrekt, dat wij allen persoonlijk deel hebben aan liturgie, aan de dialoog tussen mens en God, en dat we geroepen worden die dialoog in ons dagelijks leven dóór te trekken.
- Andersoortige vieringen zijn wenselijk.
- Laat zo nodig ook leken voorgaan, zodat gemeenschappen intact blijven ook als er te weinig priesters zijn.
- Deel elke week in de viering wat er in de parochie op de diverse terreinen omgaat: welke activiteiten zijn of worden verricht.

### *Andere onderwerpen die ter sprake kwamen*

- Organiseer meer geloofsgesprekken: bijeenkomsten over geloofsinhoud en geloofsbeleving. Het is van belang om elkaar te leren kennen, over het geloof te praten, meer diepgang te brengen, en ook gescheidenen, homo's en samenwonenden erbij te betrekken. Gesprekken zoals vandaag vragen om een vervolg.
- In Bolsward is een Huis van Compassie: in een huiskamer samenkomen, praten en eten; dat kan breder in oecumenisch verband worden aangepakt.
- Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het goed om activiteiten vaker, en dan op andere tijden en plaatsen te herhalen, en ook voor andere doelgroepen: organiseer aparte bijeenkomsten voor jongeren.
- Bevorder diepte en duur in de sacramentencatechese, zodat er voor kind én gezin een doorgaande lijn loopt tussen doopsel, communie, vormsel en daarna; betrek het gezin er bij. Plan in dat vormelingen en communicantjes af en toe iets doen in de viering, zodat zij aanwezig en zichtbaar zijn.
- Een grote parochie kan een nadeel zijn; in kleine gemeenschappen ontmoet men elkaar gemakkelijker en voedt men elkaar.
- Wees praktisch! Ga na waar we in onze kerk al mee bezig zijn, kies daarin en bouw het uit. Ieder kan zich afvragen: wat is het missionaire karakter van wat ik doe?
- Als prioriteiten werden genoemd: Ga naar buiten, de kerk uit; intensiveer de catechese en herhaal die vaker; houdt meer geloofsgesprekken en Alpha; laat ieder goed doen in eigen omgeving. Mensen kunnen er zelf op uitgaan. Besef dat overal al veel goeds gebeurt...