

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) uit de parochiefederatie Vlietstreek,

Dit jaar kunnen we door het coronavirus helaas niet samen bij elkaar komen om een palmpasen te knutselen en te versieren en we kunnen deze ook niet naar oude mensen brengen, want het is nu niet verstandig om bij hen op bezoek te gaan. Toch willen we oude mensen graag blij maken. Dat is nu juist heel belangrijk, omdat ze zich extra eenzaam kunnen voelen. Zij moeten ook weten dat het Pasen wordt!

We kunnen dat doen door een heel mooie tekening ervan te maken. Als je die uiterlijk donderdag 25 maart in een envelop inlevert bij de kerk, zorgen wij dat ze de dag voor of na Palmzondag per post worden bezorgd bij een oude, zieke en/of eenzame persoon die er heel blij mee is.

Hoe doe je het? Print het lege palmpaaskruis op de volgende bladzijde uit en versier het. Wat kun je tekenen?

- De kleuren van het crêpepapier dat om de stok heen gewikkeld hoort te zitten: eerst wit, daaroverheen groen, daaroverheen rood (om elkaar heen gevlochten). Zo wordt het kruis 'ingepakt' omdat de mensen op Palmzondag nog niet wisten dat Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis zou sterven.
- Een palm- of buxustakje. De mensen zwaaiden met palmtakken naar Jezus toen Hij binnentrok in Jeruzalem.
- Twaalf pinda's: voor de twaalf apostelen van Jezus.
- Een slinger van dertig rozijnen. Die staan voor de dertig zilveren munten die Judas kreeg toen hij Jezus verried.
- Bovenop een broodhaantje. Het brood staat voor het Laatste Avondmaal en de haan staat voor de haan die kraaide toen Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.
- Twee sinaasappelen of mandarijntjes aan de dwarslat van het kruis. Ze staan voor de sponzen met water/azijn waarvan Jezus mocht drinken aan het kruis.
- Eieren: teken van nieuw leven, Jezus' verrijzenis, Pasen!

Dan is de tekening al aardig vol. Vergeet niet om onder het kruis nog een persoonlijke boodschap te schrijven voor degene die de tekening krijgt. Schrijf maar iets aardigs om deze persoon een zalig Pasen te wensen! Je kunt je naam en, als je wilt, je adres erbij zetten.

Graag de tekening uiterlijk donderdag 25 maart in een onbeschreven envelop inleveren of in de brievenbus doen bij één van de pastorieën: Rijswijk (Van Vredenburgweg 67), Leidschendam (Sluiskant 29) of Voorburg (Oosteinde 54).

