



Als leerling het Evangelie leven

Pastoraal beleidsplan r.-k. federatie Vlietstreek 2019-2021

Parochies van de Heilige Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas

9 september 2019

Als leerling het Evangelie leven

Pastoraal beleidsplan r.-k. federatie Vlietstreek 2019-2021

Inleiding: verbinding, verdieping, vereenvoudiging

Sinds 1 januari 2016 werken de parochies van de Heilige Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas samen in de r.-k. federatie Vlietstreek. Hierbij bestaat de Bonifatiusparochie uit twee geloofsgemeenschappen: een rond de HH. Benedictus en Bernadettekerk en een rond de H. Bonifatiuskerk. De federatie kent één gezamenlijk pastoraal team en een personele unie van besturen. Gaandeweg zijn de drie parochies op weg naar een fusie tot één parochie.

Het vorige beleidsplan was sterk gericht op verbinding: het tot stand brengen van de samenwerking en het vormen van een gemeenschap van gemeenschappen. Nu er op dit gebied flinke vorderingen zijn gemaakt, is het tijd voor een herziening van het beleidsplan en het meer te richten op verdieping van de opdracht die wij als Kerk hier ter plekke in deze tijd hebben: de verkondiging van het Evangelie.

Omdat onze middelen, tijd en geld, beperkt zijn, is het nodig prioriteiten te stellen en afspraken te maken over waar we als parochies onze aandacht aan besteden en hoe we dat samen gaan doen. Dit doen we op basis van een gedeelde visie en onze missie is het dragende motief.

Dit beleidsplan geeft prioriteiten aan waarop de federatie zich de komende jaren wil concentreren. Er worden keuzes gemaakt. De prioriteiten zijn vertaald naar concrete activiteiten en resultaten. Hiermee is aangegeven hoe de gestelde prioriteiten behaald worden. Lang niet alle aspecten van de geloofsgemeenschappen komen in dit beleidsplan nadrukkelijk aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan diaconie en oecumene. De niet genoemde zaken worden op de huidige wijze voortgezet.

Christen zijn in deze tijd

De Kerk van de eenentwintigste eeuw is niet de Kerk van de twintigste eeuw. De Kerk van onze kinderen en kleinkinderen ziet er anders uit dan de Kerk van onze ouders en grootouders. Niet dat de boodschap van het Evangelie veranderd is, maar omdat de wereld om ons heen veranderd is. Mensen worden in deze tijd niet meer als christen geboren; ze moeten het worden. De beweging van het Tweede Vaticaans Concilie van het bij de tijd brengen van de Kerk is nog lang niet voltooid en heeft een ander karakter dan velen vijftig jaar geleden dachten. Hernieuwde evangelisatie heeft hierin een belangrijke plaats. Deze geeft aandacht aan de essentie van ons Kerk-zijn. Het gaat niet om zelfbehoud maar om de boodschap van het Evangelie naar buiten te brengen en evangelisch te leven.

Kenmerkend voor de maatschappij waarin wij leven is dat het seculiere denken de boventoon voert. Geloven is binnen dit denken een achterhaalde levensbeschouwing en moet tot achter de voordeur verbannen worden. Ondertussen geeft de helft van de Nederlandse bevolking aan deel uit te maken van een religieuze organisatie. Daarnaast zegt een kwart van de Nederlanders in 'iets' te geloven en noemt ook een kwart zich atheïst. Er zijn velen die op allerlei wijze op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit. Vaak zijn dit individuele zoektochten waarbij men naar troost zoekt.

De christen van tegenwoordig kan niet rekenen op een natuurlijke omgeving van gelijkgezinden. De mensen om hem heen spreken een andere taal dan die van een gelovige. Zijn omgeving telt velen die niet bekend zijn met zijn levensovertuiging. Daarom wil hij zijn eigen overtuiging toe kunnen lichten en in gesprek kunnen gaan over zijn geloof.

De parochie wil een thuisplaats zijn en een omgeving bieden voor mensen op hun zoektocht in leven en geloven. Daarvoor is het nodig dat onze parochies binnen de federatie Vlietstreek open, uitnodigend en gastvrij zijn. Dat er verscheidene vindplaatsen zijn waar mensen elkaar willen verstaan, elkaar uitnodigen tot uitwisseling en verdieping en elkaar weten te bemoedigen in het beleven en vorm geven van het geloof. Mensen worden en zijn lid van de Kerk, omdat zij zich er thuis voelen. Uitnodigend en gastvrij zijn vraagt daarom van ons dat mensen onvoorwaardelijk welkom zijn in onze geloofsgemeenschappen. Dat betekent een verandering van onszelf en van de cultuur van onze geloofsgemeenschappen om daadwerkelijk vindplaatsen te zijn van christelijk geloof, hoop en liefde, dat het plaatsen zijn waar we samen leren en zoeken naar de plaats van God in ons leven.

Meer dan vroeger is het de persoonlijke ervaring van de christen van vandaag dat het geloof een onmisbare plaats in zijn leven inneemt. Het geloof heeft hem gered. Het biedt hem troost maar veel belangrijker is dat Gods liefde hem uitdaagt deze liefde te delen met zijn medemensen die voor hem net als hij kinderen van dezelfde Vader zijn. Hij wil zich binnen de geloofsgemeenschap niet als een consument gedragen, maar wil zijn leven lang leerling van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat hij naar een levenslang proces van leren van en over Jezus en naar een bewust groeiproces zoekt. Het leerlingchap zet hem in beweging en maakt hem tot een navolger van Jezus Christus. Als leerling worstelt een christen ook met zijn eigen twijfels en tekortkomingen en streeft hij ernaar een goed mens te zijn.

Jezus roept iedere christen op anderen tot leerling te maken: "Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest..." (Mt 28,19) Om leerlingen te maken, moeten we vooral zelf leerling zijn, de nabijheid van de Heer zoeken en een relatie met Hem opbouwen. Het is een duidelijke keuze voor Christus, voor een geestelijk leven in gemeenschap met elkaar.

Missie

De missie van de r.-k. federatie Vlietstreek luidt:

Wij willen vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde bieden en ondersteunen en zo als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad het Evangelie leven.

Visie

De volgende uitgangspunten hanteren we om onze missie te verwezenlijken.

- 1) De federatie bestaat uit vier uitnodigende en gastvrije geloofsgemeenschappen waar aandacht en respect is voor een ieders zoektocht in het beleven en vorm geven van het geloof.
- 2) Het zijn open gemeenschappen waar je bij hoort, je geloof verdiept en gestalte geeft. Zij bestaan uit mensen die samen willen optrekken op een geestelijke reis en open willen staan voor datgene waartoe God hen oproept.
- 3) De parochianen zijn er voor elkaar in geloof, hoop en liefde.
- 4) Het vormen van kleine gemeenschappen schept vindplaatsen van geloof, hoop en liefde en ondersteunt het leerling zijn. Deze kleine gemeenschappen kunnen bestaan binnen een van de vier geloofsgemeenschappen, maar ook federatiebreed zijn samengesteld en ook mensen van buiten de federatie en buiten de r.-k. Kerk zijn er welkom.
- 5) Leerling zijn betekent ook deel uitmaken van een geloofsgemeenschap en leven vanuit de genade die God ons in het bijzonder door de sacramenten schenkt. Hierdoor gesteund vindt de leerling zijn plaats in de Kerk en in de wereld.
- 6) Jongvolwassenen en gezinnen spelen een sleutelrol op de weg naar de toekomst.

- 7) De zondag heeft een centrale plaats binnen het christelijke en parochiële leven. Op de zondag kunnen wij de vreugde van het christen-zijn proeven. Op de zondag is er naast de Eucharistieviering tijd voor ontmoeting en verdieping.
- 8) Kwaliteit is van groot belang.
- 9) De federatie maakt deel uit van het bisdom Rotterdam en van de wereldwijde r.-k. Kerk.
- 10) De uitvoering van het pastorale beleid vraagt de betrokkenheid van de parochianen.

Prioriteitsstelling

Vanuit bovenstaande visie zijn de volgende prioriteiten gesteld om de komende jaren aan onze missie te werken.

- A. De pastorale nabijheid, het in geloof, hoop en liefde omzien naar elkaar krijgt gestalte binnen de vier geloofsgemeenschappen.
 - a. Binnen de vier geloofsgemeenschappen wordt de zondag belangrijker door meer betekenis te geven aan het leerling zijn rond en vanuit de zondagse Eucharistieviering.
 - b. In de verkondiging zal het leerling zijn en de missionaire opdracht een regelmatig terugkerend thema zijn.
 - c. Het uitnodigende en gastvrije karakter van de vier geloofsgemeenschappen als vindplaatsen van geloof, hoop en liefde wordt verder versterkt. Hierbij is er aandacht voor nieuwe laagdrempelige vormen van ontmoeting en verdieping.
 - d. Er wordt gewerkt aan materialen om de deelname aan de vieringen toegankelijker te maken.
- B. Binnen de federatie wordt bij het pastorale aanbod de nadruk gelegd op het blijvend leerling van Jezus Christus zijn.
 - a. De federatie ontwikkelt in het kader van de hernieuwde evangelisatie nieuwe initiatieven om in geloof, hoop en liefde leerling te zijn. Hierbij wordt geleerd van elders opgedane ervaring.
 - b. De Alpha-cursus krijgt een belangrijke rol in het leerling zijn.
 - c. Het vormen van kleine gemeenschappen wordt vanuit de federatie bevorderd.
 - d. Jongvolwassenen en vooral jonge gezinnen krijgen bijzondere aandacht.
 - e. De federatie werkt aan de maatschappelijke relevantie van de Kerk en haar dienende rol in de maatschappij.
- C. Om de beperkte capaciteit van de parochies, de vrijwilligers en pastoraal team, optimaal in te zetten wordt er gewerkt aan versterking van de organisatie. Een goede organisatie met duidelijke taken en verantwoordelijkheden verlicht ieders taak.

Activiteiten en resultaten

Vanuit de prioriteitsstelling zijn een aantal concrete activiteiten en resultaten voor de komende jaren vastgesteld.

- A. De pastorale nabijheid, het in geloof, hoop en liefde omzien naar elkaar krijgt gestalte binnen de vier geloofsgemeenschappen.
 1. Per geloofsgemeenschap zijn er eind 2019 een of twee mensen per viering die verantwoordelijk zijn voor het welkom heten van de kerkgangers bij de ingang van de kerk en die oog hebben voor nieuwkomers en mensen die alleen zijn.
 2. In 2020 wordt er materiaal ontwikkeld dat de mensen ondersteunt in de deelname aan de liturgie.
 3. Vanaf 2020 zijn er binnen de federatie jaarlijkse ontmoetingen om met elkaar van gedachten te wisselen over het parochieleven.

4. In 2020 zijn er verdiepingsavonden voor de vrijwilligers die actief zijn op de werkvelden liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
 5. In 2020 en 2021 de patroonheiligen van de huidige en voormalige kerken binnen onze parochies presenteren als bron van inspiratie voor het actief en betrokken parochiaan zijn. De start is bij het 140-jarig bestaan van de HH. Petrus en Pauluskerk.
- B. Binnen de federatie wordt bij het pastorale aanbod de nadruk gelegd op het blijvend leerling van Jezus Christus zijn.
1. De volgende Alpha-cursus is in het najaar van 2019.
 2. In het voorjaar van 2020 is er een Alpha-cursus voor ouders met opgroeiende kinderen die zich onder andere voorbereiden op eerste Communie of Vormsel.
 3. In 2019 wordt gestart met het op de vier locaties opzetten van parochiebibliotheken ter verdieping van het persoonlijk geloof en van het katholiek-zijn in de Kerk en de wereld van vandaag.
 4. In 2020 wordt er een wekelijkse mailing via e-mail en de website ontwikkeld om het geloofsleven binnen het gezin te bevorderen.
 5. Om de centrale plaats van de liefde in de dienende rol van de Kerk in de maatschappij te benadrukken wordt er over dit onderwerp federatieve bijeenkomst georganiseerd. Zie ook A.4.
- C. Om de beperkte capaciteit van de parochies, de vrijwilligers en pastoraal team, optimaal in te zetten wordt er gewerkt aan versterking van de organisatie. Een goede organisatie met duidelijke taken en verantwoordelijkheden verlicht ieders taak.
1. In 2020 zijn alle taakveldvrijwilligers en -coördinatoren benoemd en operationeel.